



חוויות מהרצאתה של מאבל כץ על ה'אופונופוניו וסקירה של השיטה הקלה להגשמה ואושר אמיתי

במסגרת הבלוג, קיבלתי הזמנה להרצאה ביום חמישי 27.12.12 כדי לסקר ולצלם הגעתני, וכך היה :

על אלוהים שמעתם, זה בוטח.

ואני משוכנע שאתם גם יודעים על זכות הבחירה שאלוהים נתן לנו. "אין מקריות בחיים". נשמע מוכר?

דתות רבות וגישות שונות בעולם לקחו את שלוש הדברים האלה וניסחו אותם בצורות שונות במשך עידנים שלדעתי, מסובכות וקשות. מה אם אומר לכם כי יש דרך קלה, פשוטה, כיפית ומהירה ביותר להבין וליישם את שלוש הדברים: אלוהים, זכות בחירה ומקריות ולהביא לניסים בחיים? תחילה אנדיר את שלוש ההגדרות הללו בקצרה כדי שיהיה קו ישר :

אלוהים: אנרגיה|ישות קוסמית|אנרגטית שמניעה או מובילה את היקום, חלק יגידו מחליטה מענישה ושופטת את בני האדם על פי מידותיהם וחלק יגידו אהבה טולת תנאים.

זכות בחירה: הזכות, האיפשרו היחיד שניתן לנו מאלוהים בחיים, לבחור את מעשינו ותגובתינו למצבים ומקרים בחיים וחלק יגידו על פי כך הוא כותב ואותו לזכות בחיים שלנו.

אין מקריות: לכל דבר יש סיבה בחיים.

לא נפרט פה את הכתובים על שלוש הדברים בכל מקום ובכל גישה. כי יש אין סוף דעות, גישות ודתות...

אני פה כדי לכתוב על חווית הלמידה שלי מהרצאה שנכחתי בה ולהציע לכם דרך קלה ופשוטה שעובדת כבר למיליוני אנשים בעולם וכמוכן לי (אחרת לא הייתי רושם עליה) גישה, שעד ועוד אנשים מאמצים לחייהם וחווים ניסים בשיגרה מהוא, אמונות ריפוי של ממש לכל דבר בחיים: פיזי, אני רכשתי את הידע בצורה מעמיקה, ברורה ומהנה שעורה את שירת ליבי אצל מאבל כץ, אחת המורות הבכורות בעולם ללימוד השיטה, שיטת ה-ה'אופונופוניו.

מאבל עד לפני 15 שנה לא האמינה באלוהים, באנרגיה וכל דבר שאינו נראה לעין ואין לו הסבר הגיוני לא בא בחשבון עבורה.

היא מחזיקה בפרסים ושכחים יוקרתיים על מסגרת פעילותיה כאשת עסקים ופעילה חברתית בארצות הברית. לקרוא עוד עליה לחץ| כאן



מאבל כץ בעת ההרצאה

מאבל כץ הייתה בישראל בסיבוב הרצאות מאילת ועד צפת, הרצאותיה היו מלאות עד אפס מקום עם קהל מהופנט ונלהב למשמע אוזניו ומראה עיניו לצורת הרצאתה הנפלאה.

שיטת ה'אופונופוניו היא שיטה שהגיעה מהוא, אמונות ריפוי של ממש לכל דבר בחיים: פיזי, ריגשי, מערכות יחסים, קריירה, כסף ה-כ-ל.

המילה ה'אופונופוניו פירושה "לתקן את הטעות". ולפי ה-ה'אופונופוניו אנחנו נשלטים כרגע על די זכרונות ואמונות והן שיוצרות לנו את כל מה שבעולמינו וכשאני כותב כל מה שבעולמינו, אני מתכוון ל-ה-כ-ל. אפילו המריבות של השכן מלמעלה עם אישתו שאנחנו שומעים 😊 אותן אמונות וחכונות נכנסו למערכת שלנו מגלגולים רבים, מאבות אבותינו ומחיים האלה עד לרגע זה... הן שולטות בנו, מתנגנות בנו כמו תקליט שחוזר על עצמו, יוצרות לנו את מה שבעולמינו והן מפריעות לנו ליצור חיים מלאי השראה והתחדשות בקלות ובאהבה. זה גם מה שמכנים, קארמה.

לפי ה-ה'אופונופוניו כדי ליצור חיים מלאי השראה והתחדשות, עלינו לנקות לנקות לנקות את כל האמונות והזכרונות הללו מהמערכת שלנו, תת המדע.

אז איך מנקים לפי ה- ה'אופונופוניו לוקחים אחריות על כל מה שתרחש בחיינו, אין יותר בחוץ, הכל אצלי בפנים ומתמסרים למקור שלנו!

במשך עידנים פיתח האדם את האינטלקטואל שלו ותמיד חיפש להיות צודק ויודע. הכל התחיל בגן העדן, עם אדם וחווה, שם הכל היה מושלם אלוהים סיפק להם הכל. החוויה הראשונה שלהם הייתה הסרת האחריות והאשמה, אדם האשים את חווה בגין הפיתוי לתפוח וכך זה נמשך ונמשך ונמשך עד היום. לכן, כדי שאנחנו, האדם, נחזור לגן העדן שאלוהים מספק לנו

הכל, הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת אחריות! ומה זה אומר לפי ה- ה'אופונופוניו להבין שזה מידע שקיים בתוכי וזימן את החוויה|מיקרה|מחלה|בן אדם (כל דבר) לחיי ולהיות בסליחה ו.....וזהו 😊 עכשיו אתם בטח שואלים להיות בסליחה עם מי ומה? מה שמרגיש לכם!. לתכונה הזאת בתוכם שזימנה את החוויה, מעצמכם.

והאם צריך לדעת מה לנקות מתוכי? התשובה היא חד משמעית לא! לפי דבריה של מאבל, רק לקחת אחריות להיות בסליחה ואהבה וזה מתנקח. ז-ה-ו!!!

מספיק שכל רגע תזכרו שהכל אחריות שלכם, תשחררו כל מחשבה או שיפוט כדי ליצור מרחב לניקוי של התוכנה על ידי אלוהים וזהו, נמחקה התוכנה. כך אתם נמצאים במה שכינה הסופר, ג'ו וטלי, "אפס מגבלות".

ב-ה'אופונופוניו גיבשו את התהליך הזה למילה או רצף מילים, ברגע שתאמרו אותם המוח שלכם משחרר, הרימה האלוהית נכנסת ומנקה. לדוגמה מילה כמו : תודה, סליחה או אני אוהב אותך! מה שמרגיש לכם שמביא לשחרור השיפוט או האשמה. כל אחד יכול! אין חוקים!



איס וחווה - אהבתי את ההסבר לפי ה-ה'אופונופוניו.

עכשיו, איך הכל מתקשר לשלוש ההגדרות :

אלוהים - כשאנחנו מנקים (לוקחים אחריות ומבקשים סליחה) אנחנו מנקים מתוכנו את המידע הזה, ממש כמו כפתור מחיקה במחשב, ומשאירים חלל ריק שבאותו הרגע האור של הבורא נכנס ופועל לטובתנו הנעלה והגבוהה ביותר! ממש גן העדן. אלוהים הוא אהבה מושלמת, זרימה אינסופית...ואיפה שיש מחשבה אנחנו מפריעים לטוב ביותר להתגשם עבורנו. **זכות בחירה** - זכות הבחירה שלנו היא אם להמשיך להתיימר לדעת ולהיות צודקים ויודעים ולהמשיך להשאיר את הידע הזה בתוכנו או לבחור בלנקות, לקחת אחריות מתוך הבנה שאני זימנתי את זה ולתת לאלוהים להנחות אותך.

אין מקריות - כ-ל מה שאי פעם קרה, יקרה וקורה לכם בחיים בא כדי להתנקות ממכם כדי שאלוהים יצור שם פתרון מושלם עבורכם וסביבתכם. לאלוהים תמיד יש תוכניות טובות יותר עבורכם, אתם רק **חושבים** שאתם יודעים.

נפעמתי מהמידע הזה בהרצאה, הוא קל ופשוט והסיפורים שעלו בקהל מהמתרגלים את השיטה היה מרשים, הוא גם ממש דומה לחווית הגילוי האישית שלי שכתבתי עליה פה בבלוג במאמר: "אלוהים בנעל גוצ'".

ליבי התחבר במייד גישה, ואני מאמץ אותה מאז בכל רגע... מנקה מנקה מנקה. צריך לנקות 24|7, הכל כל כך פשוט. מדהים איך דברים קורים לבד, ללא הסבר הגיוני (שאין בו צורך יותר) נכנס לי שקט פנימי אמיתי מתוך ידיעה כי אלוהים פועל בשבילי ויחד איתי והכל פשוט.



אני ומאבל

ככל שאתה מתרגל את הגישה הזו, לפי מאבל וגם לפי חווית האישית, אתה מרגיש פחות צורך לתכנן כי הכל כבר קורה לבד כמו קסם ופתאום לא צריך לדבר הרבה כי אתה רוצה לשמוע אחרים כדי לנקות מעצמך, מה שמולך הוא גם בתוכך ורק מחכה להתנקות. כבר אין צורך בכעס, בשנאה או כל שיפוט, ליבנו מתרחב ומכיל את כולם באהבה כי אנחנו מרגישים ויודעים כי כולם באו למעננו ובשבילנו, לשחרר אותנו לחופש, לגן העדן! כל רגע הוא הידמנות למה שנקרא נט וכל מחשבה מיותרת.

בהרצאה מאבל הציגה לנו כלים שונים לניקוי לאותם רגעים שקשה לנו לקחת אחריות ולהיות בסליחה, משמע, להרפות ולשחרר כדי לאפשר לאנרגיה האלוהית להוביל. כלים שרק היא מוסמכת ללמד. היא סיפרה על חוויותיה, מאשת עסקים עשירה שיש לה הכל בחיים אך אינה מאשרת ועד להרגע שבפשה את ה-ה'אופונופוניו. היא הציגה תמונות מרשימות של הילה מסביב לחפצים שספגו תדר של שינאה ותמונות של חפצים שספגו תדר של אהבה, ההבדל היה וברור, אהבה עושה הכל, היא דרך חיים!!!

לכל המתקשים להאמין בקלות ובפשטות או בקיום אנרגיה אלוהית שהיא אהבה היוצרת שלנו ושל כל מה שבעולם שלנו, אין צורך להאמין כדי להתנקות ולהתרגל את ה-ה'אופונופוניו. אז תנסו, ותראו כי ניסים יקרו ואז האמונה תגיע 😊

כל מילה נוספת מיותרת, אם אהבתם, הפיצו שתפו את האהבה לכולם. אם מעניין אתכם לשמוע עוד על סגנונות והרצאות שאני מסקר ואסקר הצטרפו לעמוד של המגזין בפייסבוק.

קבלו ודאו עם הסבר על השיטה מידי מאבל כץ, ועד שתמצאו את עצמכם בהרצאה הזו אפשר לקרוא בהרחבה על השיטה גם **בספרה " הדרך הקלה ביותר "**.

Share טוויטר פייסבוק 23

לאהוב את זה: ★ אהבתי לחיות הראשון שזוהב את זה.

להיבטי 2012/12/31 on AFFECTIONMAGAZINE by קישור קבוע

פוסט 2 - פאוור כאן ונכשיו, ביזיו, בריאות, לייף סטיל|LIFESTYLE| Tagged HOOPONONO, אלוהים, 18 עדן, הגשמה ואושר, ה'אופונופוניו

← **הרשומה הבאה**

איוון וניקוי רעלים קל ופשוט בשיגרה והנחה למזררים לניקוי רעלים.

→ **הרשומה הקודמת**

שי שלום – אופנת גברים שבוע האופנה תל אביב – Shai Shalom Mans fashion tv Fashion week



← **כתיבת תגובה**

כתיבת תגובה

רשום את תגובתך כאן...

בפיסבוק

אהבתי 63

MY HOTTEST ME LOVE

Vivienne Westwood Plastic Moccasins

רשומות אחרונות

« איוון וניקוי רעלים קל ופשוט בשיגרה והנחה למזררים לניקוי רעלים. 02/01/2013

« חוויות מהרצאתה של מאבל כץ ה'אופונופוניו וסקירה של השיטה הקלה להגשמה ואושר אמיתי 31/12/2012

« שי שלום – אופנת גברים שבוע האופנה תל אביב – Shai Shalom Mans fashion tv Fashion week 27/12/2012

« אלוהים בנעל גוצ'.....הכל קדוש 10/12/2012

כתבות קודמות

« **ינואר 2013** (1)

« **דצמבר 2012** (3)

הרשמו וקבלו עידכון לדוא"ל

הכניסו את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי לעקוב אחרי הבלוג ולקבל עדכונים על רשומות חדשות במייל.

להרשם